

Agenda erediensten

april 2024

07	Ds. A. Moolenaar	Lisse
14	Ds. Iman Padmos	Kaag
21	Ds. John Karsten	Zeist
28	Ds. Japke van Malde	Leiden

mei 2024

05	Ds. Iman Padmos	Kaag
----	-----------------	------

Maandagenda

07 april	Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk Actie Drop je dopje
11 apr.	Sam's Kledingactie tussen 16 uur en 18.30 uur bij de Joannes de Doper
16 april	Vergadering Moderamen
21 april	Koffietafelgesprek na de dienst
23 april	Vergadering Kerkenraad
05 mei	Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk Actie Drop je dopje

Colofon	
Redactie Mariet Jonker tel. 4072565 Edith den Otter tel. 4022244 Liesbeth Visser tel. 4026468 Thea Sterk tel: 4073711	Abonnementen (incl. internet) Postjaarabonnement € 28,50 Jaarabonnement € 17,50 Internetjaarabonnement € 7,50
e-mail kopijadres kopijderank@gmail.com emdotter@xs4all.nl jonker49@ziggo.nl sterkethea@casema.nl liesbethvisser48@gmail.com	Verzoeken toezending digitaal maandblad keeslies@msn.com
Distributie Mieneke Leendertse tel: 4023694	Uiterste inleverdatum kopij maandblad mei 2024 maandag 15 april vóór 18.00 uur op: kopijderank@gmail.com
Redactieadres Liesbeth Visser tel. 4026468	Vormgeving en opmaak jennyroodenrijs@gmail.com tel: 06-12588169

Lied 977

Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde.
De gaarden zijn op het schoonst gesierd,
opdat gij het lieve leven viert,
Dat God u openbaarde.

De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
en tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

God heeft zijn schepping goed gedaan, –
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.



Ter overweging

Een klein meisje... Zo verbeeldt de Franse dichter Péguy de hoop, in een gedicht.

Door geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde – schreef de apostel Paulus. Maar de Franse dichter Charles Péguy (1873-1914) waagt het met hem oneens te zijn. Deze drie, inderdaad. Maar de meeste van deze is, zegt hij, ondanks dat hij de kleinste is, de hoop. Geloof, hoop en liefde zijn God alle even dierbaar, maar met de hoop, daarmee heeft God nog het meest. Zo dat hij er zichzelf over blijft verwonderen, en er soms zelfs zelf weer ondersteboven van is.

Hieronder volgt het betreffende gedicht van Charles Péguy (1873 – 1914):

De kleine hoop



Het geloof waar ik het meest van hou,
zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan
de hemel
en in 't gewemel
van de vissen in rivieren,
en in alle dieren,
en in het hart van de mens, zegt God,
dat het diepste is
en het meest in het kind
dat het liefste is
dat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen
geen wonder is.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet
hoe ze elkaar moeten helpen.
Ze zouden wel harten van steen
moeten hebben als ze voor een
die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven
dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop
nooit als overbodig
ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft

en al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is dat kleine meisje hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is -
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

(Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu
[de poort naar het geheim van de tweede deugd], 1912)

Met hartelijke groet,
Iman Padmos

Bloemengroet



Na afloop van de dienst zijn de bloemen met
een kaartje naar de volgende gemeenteleden
gegaan, omdat zij een jubileum te vieren
hadden, omdat zij extra waardering
verdienen, of ter ondersteuning.
In de afgelopen periode gingen de bloemen
naar

- Niek van der Perk op zondag 18 februari
- Corrie Vingerling op zondag 25 februari
- Caty van de Heiden – Verleur op zondag 3 maart
- Vera Haanstra op zondag 10 maart
- Wim en Mieneke Leendertse – Karman op zondag 17 maart.

Met vriendelijke groet, Frans Spank

Uit de Kerkenraad



Koffietafelgesprekken

Vorig jaar is u meegedeeld dat we in de loop van 2024 een aantal keren na afloop van de kerkdienst een bijeenkomst hebben waarbij we met elkaar kunnen praten over de

tijd “na de Rank.” We noemen dat maar “Koffietafelgesprekken.” Hoe we die gespreksmomenten gaan invullen zien we in de loop van het jaar wel, dat kan elke keer anders zijn.

De eerste bijeenkomst is gepland op zondag 21 april. Dan zorgen we voor zitjes en drinken we gezellig in groepjes koffie (wellicht met iets erbij) en kunnen we met elkaar praten over wat ons rondom het einde van De Rank zoal bezighoudt.

Hoe zien we de tijd na De Rank? Weten we al waarheen we ons laten overschrijven? Enz. enz.

We denken dat we het deze eerste keer op 45 tot 60 minuten houden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd en we hopen dat velen gebruik maken van deze gespreksmogelijkheid.

Namens de kerkenraad,
Aaldert Onink

Van de Diaconie

Algemeen

De diaconie heeft de jaarrekening 2023 opgesteld en goedgekeurd. Deze wordt ter beoordeling aan de controlecommissie voorgelegd en vervolgens aan de kerkenraad ter vaststelling aangeboden. Iedereen die deze jaarrekening wenst in te zien kan een afspraak met de scriba maken.

Collecten voor april

7 april	Terre des Hommes
14 april	Diaconie De Rank
23 april	Diac. Centrum De Bakkerij
30 april	Vluchtelingenwerk Katwijk

7 april **Terre des Hommes**

Kinderhulporganisatie Terre des Hommes zet zich met hart en ziel in voor kinderen over de hele wereld. Doelgericht en met oog voor resultaat. Daarom steunt Terre des Hommes wereldwijd ruim driehonderd projecten die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij



**STOP
KINDER
UITBUITING** Terre des Hommes

de praktische problemen van de lokale bevolking.

Zie ook de website:

www.terredeshommes.nl

14 april **Diaconie De Rank**

Bestemd voor algemeen diaconale verplichtingen en doeleinden. Hieronder verstaan we de administratieve kosten, het quotum, een maandelijks bijdrage aan Kinderen in de knel en giften aan instellingen die in noodsituaties een beroep op ons doen.

21 april **Diac. Centrum De Bakkerij**

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur.

Zie ook www.debakkerijleiden.nl

28 april **Vluchtelingenwerk Katwijk**

Vluchtelingenwerk Katwijk richt zich op het geven van hulp aan vluchtelingen die zich in het Katwijkse AZC bevinden. Er is daar aandacht voor langlopende hulp, gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en het bieden van kansen op het opbouwen van een zelfstandig en menswaardig bestaan. Vooral medische zorg en onderwijs zijn belangrijke pijlers onder de hulp die wordt geboden.

Opbrengst collectes februari 2024

Hieronder staan de opbrengsten van de kerkdiensten in februari 2024. De giften die werden ontvangen op de bankrekening van de diaconie en werden geormerkt (dus aan een bepaald collectedoel toegekend) zijn in het betreffende collectedoel verwerkt.

Diaconie

4-feb	Werelddiaconaat (KiA)	88,00
11-feb	Diaconie De Rank	82,50
18-feb	Noodhulp (KiA)	42,50
25-feb	Straatpastoraat, Leiden	92,70

Voor de Voedselbank werd in januari cash € 64 ontvangen en per bank € 25. Voor algemene diaconale taken werd op de bankrekening € 5,00 ontvangen

Hartelijk dank voor alle bijdragen.
Namens de diaconie, Aaldert Onink



 Bel ons
071-2032 194

HipHelpt.nl/katwijk

Hoe gaat het met HipHelpt?

HipHelpt is een landelijke organisatie met een christelijke achtergrond. Ze werkt via lokale hulpgroepen, voortkomend uit lokale kerken. HipHelpt wil inspringen waar andere mogelijkheden tot hulp niet aanwezig zijn of niet goed werken (bijv instanties of geen familie). Anderhalf jaar geleden is er ook een HH initiatief gestart in Katwijk. Zoals u weet heeft De Rank besloten aan deze activiteit mee te doen.

Dit bericht is bedoeld om u bij te praten over hoe HipHelpt Katwijk zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Na een wat moeizame start (o.a. communicatieproblemen) hebben zich in dit eerste jaar toch al 31 hulpaanbieders gemeld. Vanuit onze relatief kleine gemeente heeft zich minstens één opgegeven, dank! Verder, er zijn 32 klusaanvragen geweest.

Bij de collectes voor HH bij ons in de Rank is ruimhartig gegeven:

in juli een kleine €150, en later in het jaar nog eens zo'n bedrag. Dat laatste is onze bijdrage geweest voor de Winterjassen-actie van de Voedselbank; deze actie is een groot succes geworden: 149 kinderen zijn blij gemaakt met een winterjas.

In het werk van HipHelpt staan kwetsbare mensen in nood (hulpvragers) centraal, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. De vraag om hulp kan heel verschillend zijn: van het smeren van een piepende tuindeur tot aan het witten van een keukentje, het vervangen van een lamp op een lastig plekje, maar ook het brengen en halen van iemand zonder transportmogelijkheden naar bijv een ziekenhuis, of het zo nu en dan een kop koffie drinken bij iemand die geen kennissen of familie heeft. De hulpvraag wordt gesteld via telefoon of een website, en komt dan terecht bij, wat we noemen, een Helpdeskpersoon.

HH Katwijk wordt breed gesteund. Steun vindt plaats, ook financieel: door de deelnemende kerken, maar ook door de Gemeente Katwijk, het Oranjefonds en anderen. Samenwerking vindt plaats met o.a. de Voedselbank, het Welzijnskwartier en de de Ruytergroep. En zo is er half maart bijvoorbeeld een samenwerking met NL Doet, zie daarvoor ook de lokale kranten. Hartelijk dank voor úw ondersteuning, hoe dan ook.

Gerlof Kramer

Van de ZWO _____

herinnering

Sam's Kledingactie.

De inzamel dag is op 11 april tussen 16 uur en 18.30 uur bij de Joannes de Doper

De opbrengst komt ten goede aan verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district, Ethiopië.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: *“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.”* Kwalitatief goed onderwijs is dus van groot belang om kinderen te kunnen laten ontsnappen uit de



armoedecirkel en te helpen bij het creëren van kansen voor de toekomst.

Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze manier heel veel mensen en met name kinderen in nood ondersteunen.

WAT MAG JE INLEVEREN?

Wel

Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel, tassen, speelgoed en knuffels, mits deze schoon en heel en herbruikbaar zijn.

Dit geeft voor Sam's de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan mensen die het het hardst nodig hebben.

Niet

Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden, matrassen, tuinkussens, huishoudtextiel en vloerbedekking zamelen we niet in, want dit is voor ons afval dat wij tegen betaling moeten afvoeren. Dit kost veel geld en dat gaat dan ten koste van de opbrengst.

Van de PKN _____

Rebecca Schoon leest de nieuwe gedichten- en gebedenbundel van Janneke Nijboer, 'een schat aan rake, ontroerende, pittige, verbeeldende gedichten; een must voor de boekenkast.'

Janneke Nijboer is een woordkunstenaar en spreekt mensen op een universeel niveau aan. Tegelijkertijd zijn haar gedichten en gebeden zeer persoonlijk. Zo ook in haar nieuwste bundel.



Geloven is leven

Janneke Nijboer vindt in deze bundel de prachtige oude woorden van de Bijbel opnieuw uit en verwerkt ze op haar unieke wijze in nieuwe vormen, nieuwe constructies. Zinneprikkelend, actueel, inclusief. Een aantal gedichten beschrijft haar persoonlijke ervaringen en verbeeldingswereld. Sommige gaan over God, over vertrouwen, over de zoektocht in het geloof of de vertwijfeling. Andere gaan over het leven in het algemeen, over troosten, rusten, ouder worden, verwonderen. Ze rijgt de feesten en gedenkdagen van het kerkelijk jaar er prachtig doorheen, passend bij de thema's. Zo hoort Advent bij verwachten, Kerst bij beginnen en Aswoensdag bij schuld loslaten. Zo wordt de kerk ingesnoerd in het dagelijks leven en het verstrijken van de tijd. Geloven is leven. "Door haar gebeden voel ik me mens"

Gedichten voor jezelf en om te delen

Ik hou ervan als een register is opgebouwd uit universele thema's die te maken hebben met alle aspecten van het leven. Zo kun je op elk moment een onderwerp kiezen waar jij op dat moment mee bezig bent. Of voor wat zich leent in een groep. Zo is er voor allerlei gelegenheden een schat aan gedichten en gebeden: aan woorden die verder reiken of dieper gaan dan onze alledaagse taal. Op kerstavond met mijn familie las ik haar prachtige gedicht 'Groen licht', heel toepasselijk in deze tijd:



*Vandaag is hij geboren
in niemandsland, tussen prikkeldraden grenzen
Dwars door de tentdoek heen
schreeuwt hij het uit van leven:
'Hier ben ik!'*

In een whatsappgroep waarin we inspiratie deelden tijdens de twaalf heilige nachten, citeerde ik haar tekst 'Mistige stilte':

*Op kousenvoeten hebben de
woorden zich teruggetrokken.
Niets is meer nodig
om te zeggen,
ook Jouw naam
verdwijnt in mij
en ik in Jou.*

Voor als je woorden zoekt

Een gedicht of gebed kan helend en troostend zijn. Als je zelf soms de woorden niet meer hebt voor wat je ervaart. Of je gewoon niet weet wat je voelt. Een tekst kan dan ineens raak zijn en je ziel beroeren. Of je helpen om weer (in)zicht te krijgen op jouw leven. Het gedicht hieronder verwoordt voor mij de vertwijfeling die ik soms ervaar. En dat dat er ook mag zijn, dat dat menselijk is. En dat ik in die versletenheid ook ergens weer het losse draadje vind waarmee ik opnieuw durf te weven.



*Hoe moet dat tussen ons,
God, nu mijn liefde voor Jou,
tot op de draad versleten is?
(...)*

*Jij weet hoeveel stoplappen
ik tussendoor heb ingenaaid.
Eigenlijk is er bijna niets meer
over van hoe het ooit begon
tussen ons.*

Soms rauw, soms lieflijk

Ik hou van Nijboers taal. Van hoe zij onomwonden haar woorden kiest. Hoe helder ze zijn en raak. Hoe vreugde én verdriet er kan zijn, soms zelfs tegelijkertijd. Hoe we geluk hebben én dikke pech. Dat we soms dankbaar zijn en soms boos, ons soms krachtig voelen en dan weer kwetsbaar. En dat God er is, in alle tijden. Door haar gebeden voel ik me mens. Kennelijk gaat het niemand altijd voor de wind. En hoort ongeluk bij het leven. En is leven juist het wonder van al die tegenstellingen.

*Geluk is als de afzender,
overrompend
anders dan je dacht.*



Rebecca Schoon

Roosters

	<i>Ouderling</i>	<i>Diaken</i>
07 april	Niek van der Perk	Martine Petitjean
14 april	Henk de Mooij	Lia Tjabringa
21 april	Hans Verhoog	Aaldert Onink
28 april	Rob van Vreedendaal	Martine Petitjean
05 mei	Coby van Duijvenboden	Cocky Freke

Vervoersdienst

07 april	Mariet Jonker	071-4072565
14 april	Kees Visser	071-4026468
21 april	Niek van der Perk	071-4022649
28 april	Hannie Ouwehand	071-4027357
05 mei	Wim Leendertse	06 20447221

Gedicht

Vergeef me tuinman, dat ik er weer ben
en dat ik morgen hier al weer wil wezen.
Ik heb nog alle stenen niet gelezen
Er zijn er vele, die ik nog niet ken.

Dat is de reden waarom ik hier dwaal.
Het is beter u daarover in te lichten.
Soms zijn er doden, die ons iets berichten.
Zij spreken een uitzonderlijke taal.

Zo vond ik gister, in een witte steen,
een woord geschreven over eeuwig leven.
Wat doden zeggen is niet overdreven.
Het komt met wat beloofd is overeen.

Geert Bogaard



Moderamen	assessor, predikant	Ds. I.A. Padmos tel. 06-37431510 Julianalaan 31, 2159 LC Kaag imanpadmos19@gmail.com
	preses, ouderling	J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388 Zeehosplein 73, 2225 MJ Katwijk c.westhoek@gmail.com
	scriba, diaken	A. Onink tel: 4031533 De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg derankkatwijk@gmail.com
	Mutaties en adreswijzigingen doorgeven aan scriba	
	ouderling, voorzitter college kerkrent- meester	H. de Mooij tel. 06-23976255 Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com
Ouderlingen	ouderling	J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388
	ouderling ledencontact	E. den Otter tel: 4022244 van der Meerhof 27, 2221 LA Katwijk emdotter@xs4all.nl
	ouderling kerkrent- meester	N. van der Perk tel: 4022649 Waterbospad 64, 2231 JK Rijnsburg
	ouderling kerkrent- meester	H. Verhoog tel. 4077780 Pr. Hendrikkade 147, 2224JT Katwijk fam_verhoog@ziggo.nl
	ouderling	C. Visser tel: 4026468 Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk
	ouderling	Rob van Vreedendaal tel: 06 53937414 Vliet ZZ.26, 2231 GJ Rijnsburg
Diakenen	voorzitter diaconie, PR en werving	F. Spaink tel. 06 11194525 Frans Halsstraat 10, 2231 BV Rijnsburg
	diaken	M. Petitjean, tel: 4022089 Commandeurslaan 12, 2223 BB Katwijk
	penning- meester	A. Onink tel: 4031533 De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg derankkatwijk@gmail.com
	diaken	C. Freke tel: 7851905 Patrijsstraat 10, 2225 PP Katwijk
	diaken	Lia Tjabringa tel: 06 34015564 Johannes Vermeersingel 14 2231 BT Rijnsburg
		Diaconie: Raborek. NL 37 RABO 0331816504 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente De Rank, Katwijk

Financieel admini- strateur	algemene financiële zaken	H. de Mooij, tel. 06-23976255 Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com Vrijwillige bijdragen, collectebonnen en giften: NL14INGB0004239929 t.n.v. Herv. Gemeente "De Rank", Katwijk Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de ouderling van dienst. Vellen van 20 bonnen ter waarde van € 30,-
Koster	opname audio CD eredienst	M. Zuijderduijn, tel. 4025519 Zandbank 23, 2221 VZ Katwijk
Leden- administratie	cantor	C. van Delft, tel. 4012420 Asterstraat 11, 2223VG Katwijk
Roosters	organisten	cvandelft@hetnet.nl
	predikanten	Vacant
	algemeen	W. Spaink-Krijger, tel. 06 54334609
	koffie	E. van Duijvenbode-Hartog tel. 4013766
	bloemen	N. van Delft-Nelisse, tel. 4012420
Werkgroep zending en diakonaat		L. Visser tel. 4026468
PR		T. Sterk, tel. 4073711
Vervoersdienst		M. Jonker-van Beelen, tel 4072565

Erediensten

Iedere zondag, aanvang 10.00 uur in de Aula van het Andreas College (lokatie Pieter Groen), 2221 SZ, telefoon 4024201.

Ingang: Helmburgweg 10 (Rijnsoever Oost)

- zingen uit Het Nieuwe Liedboek –Zingen en bidden in huis en kerk
- gebruik Nieuwe Bijbelvertaling 2004
- ringleiding voor slechthorenden
- beluisteren van de erediensten via de website:
<http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/>
onder de knop *uitzendingen*
- kerk diensten volgen op www.kerkdienstgemist.nl Katwijk,
de Rank
- gespreksgroepen

Kerkenraad: de vergaderingen zijn elke tweede dinsdag van de maand in Overduin, Nachtegaallaan te Katwijk